



Gebed van de Dag maandag 15 februari 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur (Uitzending www.kerkomroep.nl alleen op woensdag en vrijdag)

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Stilte nu

<https://www.youtube.com/watch?v=k1tS5ntrV1A>

Psalm 116:3 (*De Nieuwe Psalmbereijming*)

De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

Schriftlezing Exodus 21:12-27

(Exodus / Shemot 21:1-24:18 is het gedeelte /Parasja dat
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge:
Sidra Misjapatiem = 'Rechtsregels')

STILTE

Luisterlied Bach - Choral - Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder

<https://www.youtube.com/watch?v=Gb-PKBFC5SY&feature=youtu.be>

Gebed

Ik wil helemaal geen mateloze liefde,
want in een mum van tijd gaat ze haar ondergang tegemoet
als schuimwijn die het vat doet openbarsten.

Zend mij de liefde die fris en zuiver als de regen
het dorre land bevrucht
en de lemen kruiken in huis met water vult.

Zend mij de liefde die wil doordringen
tot de bodem van mijn bestaan
om dan op te borrelen als het sap dat door de takken van de
levensboom stroomt
en bloemen en vruchten het leven geeft.

zend mij de liefde die mijn hart
laat overvloeien van vrede.

Rabindranath Tagore

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

De Heere schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen
Loven wij de Heere! Wij danken God! Halleluja

kaars doven

Mattheüs 5:38, 39

U hebt gehoord dat er gezegd
is: Oog voor oog en tand voor
tand. Ik zeg u echter dat u geen
weerstand moet bieden aan de
boze; maar wie u op de
rechterwang slaat, keer hem
ook de andere toe;

Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder.
Der Tag ist hin und kommet nimmer wieder
mit Lust und Last; er sei auch wie er sei
böses oder gut; es heißt er ist vorbei

Die Zeit vergeht und wir mit ihren Stunden
Wohl dem, der sich in diese Zeit gefunden
und, was die Welt in Torheit zugebracht,
aus wahrer Klugheit sich zu nutz gemacht.

Hab Dank, mein Gott und Herr, für deine Pflege,
für gnädige Regierung meiner Wege,
für alles Heil von deiner rechten Hand,
für alles, was bekannt und unbekannt.

Wie sorgest du so treulich für die Gaben,
die wir an Leib und Seele nötig haben.
Den ganzen Tag bist du recht sehr bemüht,
dass uns ein Segen aus dem andern blüht.